



ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
THE HOLY SYNOD OF THE CHURCH OF CYPRUS

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ἐλέω Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς
καὶ πάσης Κύπρου,
Πανπ̄ τῷ Χριστεπωνύμῳ Πληρώματι τῆς καθ' ἡμᾶς
Ἀγιωτάτης Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου

Χάριν, εἰρήνην καὶ εὐλογίαν παρὰ τοῦ Πανοικόπριμονος μεγάλου Θεοῦ καὶ Πατρός, τοῦ Κυρίου
καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀγιασμὸν παρὰ τοῦ Ἅγιου καὶ τελεταρχικοῦ
Πνεύματος.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ζοῦμε αὐτὴν τὴν περίοδο σὲ ἔνα πολυτάραχο κόσμο μὲ τὶς διάφορες
δοκιμασίες ποὺ δημιουργοῦν ἀνησυχίες γιὰ τὸ μέλλον τοῦ κόσμου, γιὰ
τὸν ἄνθρωπο, τὴν ἀσφάλεια τῆς ζωῆς του καὶ τὴν ὑγεία του, ἀπὸ τὶς
ἀπειλὲς καὶ τὸ φόβο τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων, κυρίως στὴ δική μας
γεωγραφικὴ περιοχή, ἀπὸ τὸ ἀνεξέλεγκτο κῦμα τῶν προσφύγων καὶ
ἄλλα πολλά. Βιώνουμε μία κοινωνικὴ ταραχή, σύγχυση, ἀνασφάλεια,
φοβία. Ο κόσμος ἀναζητᾷ ἐλπίδα, πνευματικὴ στήριξη καὶ παρηγορία.

Ἡ Κύπρος εἰδικώτερα ἀντιμετωπίζει δύο μείζονα ζητήματα, τὸ ἔνα
πανανθρώπινο, αὐτὸ τῆς πανδημίας καὶ τῶν συνεπειῶν της, ὅπως οἱ
ἐγκλεισμοὶ πρὸς ἀποφυγὴ τῆς διασπορᾶς τοῦ Ἰου, οἱ ἐπιπτώσεις στὴν
οἰκονομία, ἡ ἀπώλεια ἐργασίας καὶ εἰσοδημάτων γιὰ τὶς ἀσθενέστερες
διμάδες τοῦ πληθυσμοῦ κ.λπ. Τὸ δεύτερο εἶναι τὸ ἐθνικό μας πρόβλημα.
Ἄπὸ τὸ 1974, ὅταν ἡ Τουρκία εἰσέβαλε στὴν ἀνυπεράσπιστη πατρίδα μας
καὶ ἔξεδίωξε τοὺς νόμιμους καὶ μόνιμους κατοίκους ἀπὸ τὶς ἐστίες τους
καὶ τὶς περιουσίες τους, ἀπὸ τὶς πόλεις καὶ τὶς κοινότητές τους, ἡ
κατάσταση δὲν βαίνει πρὸς τὸ καλύτερο.

Τὴν τελευταία περίοδο ἡ Τουρκία δείχνει ἀπροκάλυπτα τὶς προδέσεις
της, ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ νομιμοποιήσει τὴν κατάσταση αὐτὴν καὶ
ἐπιπρόσθετα νὰ λαφυραγωγήσει καὶ τὸν φυσικὸ πλοῦτο τῆς Κύπρου, τὸ



ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
THE HOLY SYNOD OF THE CHURCH OF CYPRUS

φυσικὸ ἀέριο, προβάλλοντας ἀπαράδεκτες ἀξιώσεις, ὅπως ἀντίστοιχα πράττει καὶ στὸ Αἴγαιο ἐναντίον τῆς ἐθνικῆς Κυριαρχίας τῆς Ἑλλάδας.

Στὴν Κυπριακὴν κοινωνίαν διαπιστώνουμε νὰ διαδραματίζεται ἔνα θέατρο τοῦ παραλόγου! Διοργανώνονται διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατὰ τῶν μέτρων πρόληψης μετάδοσης τοῦ ἰοῦ καὶ στρεφόμαστε ὁ ἔνας ἐναντίον τοῦ ἄλλου μὲ ἀποτέλεσμα τὸ διχασμὸν τοῦ λαοῦ. Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ἀντιλαμβάνεται τὴν ἀδημονίαν καὶ τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργοῦνται χωρὶς νὰ ὑπάρχει ἐπὶ τοῦ παρόντος σοβαρὴ ἐνδειξη γιὰ σύντομη ἔξοδο ἀπὸ τὴν κρίσην αὐτῆς. Ἀντιγράφουμε παρόμοιες ἀντιδράσεις ἄλλων χωρῶν, οἱ ὅποιες ὅμως δὲν ἔχουν τὸ μέγιστο ἐθνικὸ πρόβλημα τῆς Κύπρου, ποὺ ἀν δὲν προσέχουμε τὴν πορεία του, θὰ ὀδηγηθοῦμε στὸν ὄρατὸν κίνδυνο τοῦ φυσικοῦ μας ἐθνικοῦ ἀφανισμοῦ.

Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸν ἡ Πατρίδα μας δὲν μᾶς παρέχει τὸ «ἐγωϊστικὸ δικαιώμα», ἀλλὰ μᾶς ἀναμέτει τὴν βαρειὰν ἴστορικὴν εὐθύνην νὰ φανοῦμε ἀξιοί συνεχιστὲς τῶν προηγούμενων γενεῶν ποὺ μὲ θυσίες καὶ ἐκατόμβες αἵματων μᾶς παρέδωσαν τὴν Κύπρον Ἑλληνικὴν καὶ Χριστιανικὴν. Οἱ καταστάσεις αὐτὲς εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς βαθειᾶς πνευματικῆς κρίσης τῶν κοινωνιῶν καὶ τοῦ κάθε ἐνὸς ἀπὸ ἐμάς. Περιορίσαμε τὴν θεώρησην αὐτῶν ποὺ συμβαίνουν σὲ μία μυωπικὴν προσέγγισην στὰ προσωπικὰ ἡ καὶ κοινωνικὰ συμφέροντα καὶ ἀρνούμαστε νὰ ἀντικρύσουμε τὴν ἀλήθειαν τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος μὲ καθαρότητα σκέψεως καὶ ἀνιδιοτέλεια.

Διευκρινίζουμε ὅτι στόχος τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι νὰ στραφεῖ ἐναντίον τῶν ὅποιων δήποτε προσωπικῶν, κοινωνικῶν, ἐργασιακῶν καὶ ἄλλων δίκαιων διεκδικήσεων ἀπὸ τὸ λαό μας. Μᾶς θλίβει, ἐν τούτοις, τὸ γεγονός ὅτι γιὰ τὰ ὅσα διαδραματίζονται μπροστὰ καὶ πίσω ἀπὸ τὶς πολιτικὲς σκηνὲς τῶν ἐμπόρων τῶν Ἐθνῶν, καμία διαμαρτυρία δὲν ἔγινε ἀπὸ μέρους τοῦ λαοῦ μας. Δὲν ἔγινε καμία διαμαρτυρία γιὰ τὶς ἀπαράδεκτες ἀξιώσεις τῆς κατοχικῆς δύναμης κατὰ τῆς Κύπρου. Δὲν ἔγινε καμία διαμαρτυρία γιὰ τὶς ἀπειλές καὶ τὶς ὅβρεις ποὺ ἐκτοξεύει ἀσταμάτητα ὁ ὑβριστὴς καὶ καταστροφέας τῶν Χριστιανικῶν μας ἐκκλησιῶν καὶ



ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
THE HOLY SYNOD OF THE CHURCH OF CYPRUS

μνημείων μὲ στόχο τὴν τουρκοποίησην τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν μας. Δὲν ἔγινε καμία διαμαρτυρία γιὰ τὶς ἐπιδιώξεις τῆς κατὰ συρροήν ἐγκληματούσας Τουρκίας, μὲ τὴν εἰσβολή, τὸν ἐποικισμὸν, τὴν δολοφονία τῶν ἀγνουμένων, τὴν καταπάτησην ὅλων τῶν δικαιωμάτων τοῦ λαοῦ μας, τῶν θροσκευτικῶν, τῆς περιουσίας κ.λπ. Δὲν ἔγινε καμία διαδήλωση ἀλλ' ἀπλῶς μία ὑποτονικὴ διαμαρτυρία γιὰ τὰ ὅσα ὁ ἀπαράδεκτος νεοσουλτάνος εἶπε καὶ ἔκανε στὴν Ἀμμόχωστο, παραβαίνοντας ὅλα τὰ ψηφίσματα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καὶ κάθε ἔννοια τοῦ διεθνοῦς δικαίου. Ἀραγε ποιὸ μίνυμα δίδουμε ἢ δὲν δίδουμε γιὰ δῆλους ἐκείνους ποὺ ὑπεύθυνα ἢ συμφεροντολογικὰ ἐργάζονται ἢ καὶ ἀπεργάζονται τὸ μέλλον τῆς δικῆς μας Πατρίδας καὶ ἐμεῖς μένουμε ἀπαθεῖς καὶ ἀδιάφοροι; Ποιὸς εἶναι ὁ ἀγῶνας μας καὶ ἢ συμμετοχή μας γιὰ τὸ μέλλον τῆς Πατρίδας μας;

Ὑπενθυμίζουμε τὴν ὑπόδειξη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅτι πρέπει νὰ ἔχουμε τὴν ἰκανότητα νὰ διακρίνουμε μέσα ἀπὸ τὰ συμβαίνοντα, τὰ «σημεῖα τῶν καιρῶν», ποιὸ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ μὴ στρέφουμε τὴν πλάτη μας σὲ αὐτὸ ποὺ ὁ Θεὸς θέλει καὶ μᾶς καθοδηγεῖ. Οἱ καταστροφὲς ἐπέρχονται ὅταν οἱ ἀνθρώποι ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν πνευματικὴν τους ἐγρήγορση: «ῷσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες» (Ματθ. 24,38), καὶ ὁ κατακλυσμὸς τοὺς κατέπνιξε, ἀς προσέξουμε ἀπὸ ὅποιοδήποτε εἶδος «ἐθνικοῦ κατακλυσμοῦ». «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου Θεοῦ».

Ἡ Ιερὰ Σύνοδος, μὲ τὴν εὔκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς περιόδου τοῦ Τριωδίου καὶ σὲ λίγες ἑβδομάδες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ γεγονός ὅτι τὸ παρὸν ἔτος 2021 ἔχει ὁρισθεῖ νὰ ἐορτασθοῦν τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καὶ τῆς ἐλευθερίας τοῦ Γένους μας, θέλουμε νὰ κινητοποιήσουμε πνευματικὰ τὴν κοινωνία γιὰ νὰ προβεῖ σὲ ἐσωτερικὴ ἀνασκόπηση καὶ συνειδητοποίηση τῶν προσωπικῶν καὶ συλλογικῶν εὔθυνῶν μας. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἡ Ιερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε τὴν καθιέρωση τῆς προσεχοῦς ἑβδομάδος τῆς Τυρινῆς ὡς ἑβδομάδος προσευχῆς, πρῶτον ὡς τρόπο συμμετοχῆς στὶς προγραμματιζόμενες ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ 200 ἔτη ἀπὸ τὴν



ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
THE HOLY SYNOD OF THE CHURCH OF CYPRUS

Έθνική παλιγγενεσία τοῦ 1821, δεύτερον, ώς ίκεσία καὶ παράκληση γιὰ τὴ λύτρωσή μας ἀπὸ τὴν πανδημία καὶ τρίτον, γιὰ τὴ σωτηρία καὶ ἐλευθέρωση τῆς Πατρίδας μας ἀπὸ τὶς ἐπιβουλὲς τῶν ἀλλοφύλων, τὴν ἀπαλλαγὴν ἀπὸ τὴν κατοχὴν καὶ τὴ δικαίωση τοῦ ἀγῶνα τοῦ λαοῦ μας. Μὲ τὴν ἐπίκλησην τῆς δυνάμεως τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ὁ καθένας καὶ ἡ καθεμίᾳ ἡς ἀναλάβουμε, κατὰ τὸ πρότυπο τῶν ἐθνομαρτύρων τῶν ἀγώνων τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, τὴν ὑποχρέωσην συνεχίσεως τοῦ ἀγῶνα γιὰ τὴ Χριστιανικὴ Πίστη, τὴν Πατρίδα καὶ τὰ πανανθρώπινα ἴδανικὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Εὐχέτης πρὸς Κύριον
ἡ Κύπρος χριστούχειος

Σημείωση. Καλοῦμε τοὺς ιερεῖς νὰ ὀργανώσουν τὶς ἀκολουθίες κατὰ τὴν Ἐβδομάδα Προσευχῆς:

1. Η παροῦσα Ἐγκύλιος νὰ ἀναγνωσθεῖ κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, 7 Μαρτίου 2021.
2. Τὴν Πέμπτην 11 Μαρτίου νὰ τελεσθεῖ σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες παράκληση στὴν Παναγία καὶ εἰδικὴ δέηση γιὰ τὴν κοινωνικὴν κρίση, τὴν πανδημία καὶ τὴν Πατρίδα μας.
3. Τὴν Κυριακὴν τῆς Τυρινῆς, 14 Μαρτίου νὰ τελεστεῖ σὲ ὅλους τοὺς Ναοὺς λιτανεία, κατὰ τὴν ὅποια νὰ γίνει σχετικὴ δέηση καὶ νὰ ἀναγνωσθεῖ εἰδικὴ πρὸς τοῦτο εὐχὴ, ἡ ὅποια ἐπισυνάπτεται. Ἐπίσης νὰ τελεσθεῖ ίερὸ Μνημόσυνον ὑπὲρ πάντων τῶν ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος ἀγωνισαμένων.
4. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Τυρινῆς Ἐβδομάδας καθημερινὰ νὰ τελοῦνται κατὰ τὴν κρίση τῶν ἐφημερίων καὶ ὅλλες ἀκολουθίες, ὅπως παρακλήσεις, Ἅγιο Εὐχέλαιο κ.λπ.
5. Νά γίνει προτροπὴ πρὸς τοὺς πιστούς, ὅστε ὁ καθένας, κατὰ τὴν δυνατότητά του, νὰ ἀφιερώνει καθ' ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Τυρινῆς Ἐβδομάδας χρόνο γιὰ προσευχὴν προσωπική.