

Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 200 μαθητές Γυμνασίου και 50 Λυκείου, και η συγγραφές συγκέντρωσε τις απαντήσεις τους και παρακάτω παρατίθεται η στατιστική μελέτη στις απαντήσεις τους.

1. Πηγαίνετε στην εκκλησία;



2. Γιατί δεν πηγαίνετε συχνά;



Μερικές από τις απαντήσεις τους:



Έχετε προτάσεις για να γίνει η παρακολούθηση της θείας λειτουργίας πιο ελκυστική για εσάς τους νέους;



Αν είχα από τη
μια το αρχαίο

Θα
ήθελα να

3. Από πού κατηγείστε σήμερα;



4. Πώς θα θέλατε να γίνεται η επικοινωνία με τον ιερέα της περιοχής σας;



Απόψεις όπως τις διατύπωσαν οι μαθητές

**ΜΟΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
ΜΕ
ΠΡΟΣΩΠΟ.**

**ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ
ΕΠΕΙΓΟΝ ΘΑ
ΕΠΕΛΕΓΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΤΡΟΠΟ ΣΑ ΜΕ**

**ΠΟΤΕ ΕΤΣΙ
ΠΟΤΕ ΑΛΛΙΩΣ,
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
ΎΜΩΣ ΠΙΟ**

**ΜΕΣΩ
MESSENGER
ΓΙΑΤΙ ΜΕΡΙΚΑ
ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ
ΝΑ ΤΟΥ ΤΑ ΠΩ
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ**

5. Πιστεύετε ότι το διαδίκτυο και γενικά η ψηφιακή τεχνολογία θα ενίσχυε τη διάδοση του θείου λόγου;



6. Επιθυμείτε να υπάρχει ένα τετραψήφιο τηλεφωνικό νούμερο για την Εκκλησία;



ΑΠΟΨΕΙΣ ΌΠΩΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΤΟ ΠΙΟ ΣΙΓΟΥΡΟ.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΗΓΑΙΝΩ ΣΥΧΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΣΕΒΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΌΜΩΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ.

ΘΑ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΗΣ

**ΌΧΙ ΔΕΝ ΘΑ
ΗΘΕΛΑ ΝΑ
ΜΟΥ ΛΕΝΕ
ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤ
ΕΣ!**

7. Θα επιθυμούσατε έναν τηλεοπτικό σταθμό από την εκκλησία;



8. Ψηφιακές βιβλιοθήκες με θεολογικό περιεχόμενο. Είναι απαραίτητες; Θα μπαίνατε;

**ΧΡΗΣΙΜΕΣ,
ΠΙΑΝΟΥΝ ΛΙΓΟ
ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ
ΑΜΕΣΑ.**

**ΕΓΩ ΘΑ
ΕΜΠΑΙΝΑ .
ΑΛΛΑ ΘΑ
ΗΘΕΛΑ
ΚΔΠΟΙΩΝ**

**ΚΑΛΗ ΙΔΕΑ,
ΣΥΓΧΡΟΝΗ.
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΠΟΛΛΑ**

9. Θα επιθυμούσατε να μπαίνετε σε ιστοσελίδες σχεδιασμένες ειδικά για εφήβους στηριγμένες στο λόγο του Ευαγγελίου;



10. Μια τέτοια ιστοσελίδα τι θέματα θα θέλατε να συμπεριλαμβάνει;

Θα θέλαμε να συμπεριλαμβάνει θέματα που μας αφορούν, όπως:

- α) Σχέσεις με γονείς*
- β) Σχέση με τον εαυτό μου*

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η μελέτη των ανωτέρω απαντήσεων, σε συνδυασμό με πολλές συζητήσεις μαζί με τους μαθητές, μας οδήγησαν στα παρακάτω συμπεράσματα:

α) Η ψηφιακή τεχνολογία συμπληρώνει και διευκολύνει το έργο του πνευματικού, την παρουσία του οποίου ΔΕΝ μπορεί να υποκαταστήσει.

β) Οι έφηβοι επιθυμούν ειδικό τηλεφωνικό αριθμό από την εκκλησία, που θα προσφέρει άμεση αρωγή όταν υπάρχει επείγον προσωπικό πρόβλημα.

γ) Επιθυμούν, επίσης, ιστοσελίδα από την εκκλησία, ελκυστική, προσεκτικά σχεδιασμένη, με θέματα ενδιαφέροντα για εφήβους.

δ) Βλέπουν θετικά τις ψηφιακές θεολογικές βιβλιοθήκες για να αναφέρονται μετά από σχετική καθοδήγηση.

ε) Μετά από περισσότερες συζητήσεις μαζί τους μας έβαλαν και άλλες ιδέες: Θα τους άρεσε να λαμβάνουν Newsletter στο κινητό ή στο messenger με νέα από την ενορία ή την μητρόπολη, tweet για πιθανές συνάξεις νέων, συναυλίες, δράσεις αλληλεγγύης (οι οποίες πολύ ενδιαφέρουν τα παιδιά και με χαρά συμμετέχουν) και applications με ρήσεις γερόντων, ως «οδηγούς» ζωής.

Διαπιστώσεις, Σχόλια και Συμπεράσματα

- Ζούμε σε μια εποχή που οι νέοι μας είναι μπερδεμένοι.
«Αναζητούν δείκτη πορείας. Το σύστημα εκκλησιαστικής αγωγής και παιδείας σήμερα δεν είναι σωστό και πάσχει», (όπως διαπιστώνει ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος).
- Οι νέοι μας διψούν για πνευματική καθοδήγηση με γνώμονα την αποδοχή, την αγάπη, την ελπίδα, την παροχή πλαισίου στήριξης και ζωής, (Ιδανικά αν αυτό γίνεται μαζί με την οικογένεια).
- Τα περισσότερα από τα παιδιά μας δεν έχουν γευτεί την χαρά και την ελευθερία που πηγάζει από την βαθύτερη ουσία της εκκλησίας. Ή μάλλον έχουν στρεβλή εικόνα για αυτή.

- Έχουν όμως ανοιχτά ακόμη μυαλά και καθαρές ακόμα ψυχές, δεκτικές στο μυστήριο του Θεού.
- Έχουν φρέσκες ιδέες. Αν τις ακούσουμε θα κερδίσουμε ένα μεγάλο κομμάτι από την ψηφιακή γενιά.
- Υπάρχουν ήδη πολλές και σημαντικές ιστοσελίδες από μητροπόλεις, μονές, κλπ. Υπάρχει επίσης ένα πλήθος από sites θεολογικού περιεχομένου. Πώς θα τις αναζητήσουν οι νέοι μας; Τι θα τους οδηγήσει στη αναζήτησή τους; Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Πώς οι νέοι θα βουτήξουν στην αναζήτηση της αλήθειας;
- Πώς θα διαδοθεί η πρόσκληση «έρχου και ίδε»; (Ιω.α' 46).