

# Ἱερὰ Μονὴ Ἀγίου Νικολάου Μαλογιαροσλάβετς



Ἡ Ιερὰ Μονὴ Ἀγίου Νικολάου βρίσκεται στὴν πόλη Μαλογιαροσλάβετς τῆς ἐπαρχίας Καλούγα Ρωσίας. Ἰδρύθηκε εἴτε τὸν 14ο εἴτε τὸν 16ο αἰώνα κοντά στὶς ὅχθες τοῦ ποταμοῦ Λούζα σὲ ἓνα ὁροπέδιο. Λειτουργοῦσε ως ἀνδρικὸ μοναστήρι.

Τὸ 1991 τὸ ιράτος ἐπέστρεψε τὸ μοναστήρι στὴν Ἐκκλησία, ὅπου ἀρχικὰ λειτούργησε ως μουσεῖο.

Τὸ 1992 ἐγκαταστάθηκε ἡ Ἡγουμένη Νικολάια μὲ τὴν πρώτη δόκιμη μοναχή. Τὸ 1993 τροποποιήθηκε σὲ γυναικεῖο μοναστήρι.

Ἡ Ιερὰ Μονὴ ἀριθμεῖ σήμερα περίπου 110 μοναχὲς μὲ ἡγουμένη τὴν Γερόντισσα Νικολάια, ἡ ὁποία ἔχει ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τῆς ἄλλα δέκα γυναικεῖα μοναστήρια.



## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

### 19:30 Προσφωνήσεις - Χαιρετισμοί

- Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου
- Γενικοῦ Γραμματέως Συλλόγου «Μαγνήτων Κιβωτός», κ. Νικολάου Τσούκα
- Διευθυντοῦ τοῦ διαδικτυακοῦ περιοδικοῦ «Πεμπτουσία» κ. Νικολάου Γκουράρου
- Γερόντισσας Νικολαΐας, Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἅγιου Νικολάου Μαλογιαροσλάβετς Καλούγα Ρωσίας

### 20:00 Ἡ Παιδική Χορωδία «Παραμυθία» τοῦ Ὁρφανοτροφείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἅγιου Νικολάου Μαλογιαροσλάβετς στὸ πλαίσιο τῆς «Ναυτικῆς Ἐβδομάδας στὸν Βόλο 2017» θὰ τραγουδήσει καὶ θὰ χορέψει ἐλληνικοὺς καὶ ρωσικοὺς χορούς. Τὴν Χορωδία συνοδεύει ἡ ὄρχηστρα «Ἐμμέλεια». Ἐπιμέλεια ὄρχηστρας: Χρίστος Τσιαμούλης.

Καίτη Κουλλιά: τραγουόδι  
Χρίστος Τσιαμούλης: τραγούδι, οὕτη  
Στέφανος Δορμπαράκης: κανονάκι  
Σωτήρης Μαργώνης: βιολί  
Άλεξανδρος Καφοκαβάδης: κιθάρα  
Dasho Kurti: ἀκκοροντέον  
Θεόδωρος Κουέλης: κοντραμπάσσο  
Μανούσος Κλαπάκης: κρουστά



## 20:00 Α' Μέρος, Τραγούδια

1. Άπολυτίκιον Ἀγιορειτῶν Πατέρων ἥχος α'.
2. «Ἐλιοδωρία», στίχοι τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Μωυσέως  
Ἀγιορείτου, μουσική Χρίστου Τσιαμούλη.
3. «Ἀηδόνι», Π. Τσαϊκόφσκι.
4. «Ἐσὺ σουρβιά», ρωσικὸ λαϊκὸ τραγούδι.
5. «Ἄγιονορεῖτες καλογύροι», ἥχος γ'. Στίχοι: Δημήτρης  
Γιαλαμᾶς. Ἀπὸ τὸ CD τοῦ Χρίστου Τσιαμούλη  
«Ἀθως ὁ ἐμός».
6. «Καράβι ταξιδεύει τ' Ἀγιονόροις», ἥχος πλ. α'.  
Στίχοι: Μοναχὸς Μωυσῆς Ἀγιορείτης. Ἀπὸ τὸ CD  
τοῦ Χρίστου Τσιαμούλη «Ἀθως ὁ ἐμός».
7. «Προπάππος», ρωσικὸ τραγούδι..
8. «Στό πα καὶ στὸ ξαναλέω», παραδοσιακό. Τραγουδᾶ  
ἡ Γεωργία Σβάρνα.

## 20:30 Β' μέρος, Χορευτικὰ

9. «Μαρμαρωμένος βασιλιάς».  
Στίχοι: Πυθαγόρας. Μουσική:  
Ἀπόστολος Καλδάρας.  
Χορογραφία: Ἱερὰ Μονὴ Ἅγιου  
Νικολάου Μαλογιαροσλάβετς.
10. «Σὺ ποὺ ξέρεις τὴν καρδιά  
μου». Στίχοι: Γερόντισσα  
Γαβριηλία. Ἀπὸ τὸ CD  
τοῦ Χρίστου  
Τσιαμούλη  
«Δωδεκάορτο».
11. «Βαρβαρούλα»,  
(ρωσικὸς χορός).



12. «Τί καλὰ τὸ λέει τ' ἀηδόνι». Διασκευὴ Θρακιώτικου  
παραδοσιακοῦ τραγουδιοῦ. Ἀπὸ τὸ CD τοῦ  
Χρίστου Τσιαμούλη «Δωδεκάορτο».
13. «Μοσχοβίτικα βράδια», (ρωσικὸς χορός).
14. «Σήκω φυχῇ μου χόρεψε». Στίχοι καὶ μουσική:  
Χρίστος Τσιαμούλης.
15. «Καντρίλια», (ρωσικὸς χορός).
16. «Ν' ἀγαπᾶς». Στίχοι: Νίκος Βελιώτης.  
Μουσική: Παντελῆς Θαλασσινός.
17. «Σβουράκια», (ρωσικὸς χορός).
18. «Κυκλάδες». Τραγουδᾶ ἡ Καίτη Κουλλιά.
19. «Καλίνκα», (ρωσικὸς χορός).
20. «Τὴν θάλασσα τὴν γαλανή». Τραγουδᾶ ἡ Καίτη  
Κουλλιά.
21. «Κληματίδες», (έλληνικὸς χορός).
22. «Μηλαράκι», ρωσικὸς ναυτικός χορός.
23. «Ἐχε γειὰ Παναγιά». Παραδοσιακό,  
χασαποσέρβικος χορός.
24. «Θεοτόκε ἡ ἐλπίς». Μεγαλυνάρια.

## 21:30 Όμιλία

«Ἄγιον Ὅρος, τὸ φῶς τῆς οἰκουμένης»,  
Ἀρχιμ. Ἐφραίμ, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς  
Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου.

## 22:00 Λήξη τῆς ἐκδήλωσης

ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη  
Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιο.

## ’Ορθόδοξη Χορωδία του ’Ορφανοτροφείου «Παραμυθία»



Τὸ Ὁρφανοτροφεῖο «Παραμυθία» ἵδρυθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀγίου Νικολάου Μαλογιαροσλάβετς τῆς ἐπαρχίας Καλούγρα Ρωσίας μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Ἅγιων Αποστόλων Πατριάρχου Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ. Ἀλεξίου Β' τὸ 1994.

Τὸ 2000 μέσα στὸ Ὁρφανοτροφεῖο δημιουργήθηκε παιδικὴ Χορωδία.

Τὸ ρεπερτόριο τῆς Χορωδίας ἀποτελεῖται ἀπὸ ἔργα ρωσικῆς καὶ ξένης κλασικῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν τραγουδιῶν. Ἡ Χορωδία ἔχει λάβει μέρος σὲ ξένα φεστιβάλ καὶ συναυλίες. Ἡ Χορωδία ἔχει κάνει παρουσιάσεις: Στὴν Ὁρεινή, Ἱερουσαλὴμ καὶ Τελ-Ἀβίβ τοῦ Ἰσραὴλ, στὴν Ἀθήνα, Θεσσαλονίκη, Ὁρμούλια, Κάρυστο καὶ Κέρκυρα, στὴν Λάρωνακα καὶ Λεμεσό, στὶς ιταλικὲς πόλεις Μπάρι, Λορέτο, Τερράτσινο, στὴν ἴσπανικὴ πόλη Σεγκόβια, στὴν Βόννη τῆς Γερμανίας, στὴν Βιέννη καὶ Σάλτσμπουργκ τῆς Αὐστρίας, στὶς Κάννες τῆς Γαλλίας καὶ στὸ Βελιγράδι. Ἡ Χορωδία ἔχει λάβει μέρος σὲ ἐκκλησιαστικὲς ἐορτὲς καὶ ἐκδηλώσεις μέσα σὲ Ἱερὸν Ναούς, σὲ Μουσεῖα, σὲ Ὁδεῖα καὶ σὲ διάφορα κοινωφελὴ Ἰδρύματα.

Ἡ Χορωδία τιμήθηκε μὲ τὸ κρατικὸ βραβεῖο τοῦ Ἰδρύματος «Ἐρμηνευτικὴ Τέχνη». Πήρε τὸ πρῶτο βραβεῖο στὸ 8ο Διεθνὲς Φεστιβάλ Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς «Χριστουγεννιάτικο Τραγούδι». Ἐπίσης ἔχει βραβευθεῖ σὲ πολλὰ Ὁρθόδοξα Φεστιβάλ.



## Χρίστος Τσιαμούλης

**Γ**εννήθηκε στήν Αθήνα το 1961. Σπούδασε κιθάρα μὲ τὴν Λίζα Ζώη καὶ θεωρητικὰ στὸ Ἐθνικὸ Ὡδεῖο Αθηνῶν. Στὴ συνέχεια πῆρε τὸ δίπλωμα τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς μὲ δάσκαλο τὸν Λυκοῦργο Ἀγγελόπουλο ἀπὸ τὸ Ὡδεῖο Σκαλκώτα.

Ἄπὸ τὸ 1980 μὲ ἀφορμὴ τὴ γνωριμία του μὲ τὸ σύλλογο τοῦ Σίμωνα Καρρᾶ, στράφηκε στὴ μελέτη τῆς Ἐλληνικῆς παραδοσιακῆς μουσικῆς καὶ τὴν ἐκμάθηση τῶν παραδοσιακῶν ὄργάνων ὅπως τὸ οὔτι, τὸ πολιτικὸ καὶ στεριανὸ λαοῦτο, τὸ σάζι, ὁ ταμπουράς καὶ ὁ ταμπουράς μὲ δοξάρι, ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ κρητικὴ λύρα, ὁ κεμανὲς Καππαδοκίας, τὸ νέυ, τὸ καβάλι, ἡ φλογέρα κλπ.

Μὲ τὶς «Δυνάμεις τοῦ Αἰγαίου» τὸ 1985 ἔκινησε μία δημιουργικὴ πορεία πάνω στὴν παράδοση ἀλλὰ καὶ στὶς μουσικὲς τάσεις τοῦ σύγχρονου τραγουδιοῦ.

Παράλληλα μὲ τὴν ἔκδοση τριῶν CD, τὸ συγκρότημα ἔκανε συναυλίες στὴν Ἑλλάδα, τὴν Εύρωπη, τὴν Ἀμερικὴ καὶ τὴν Αὐστραλία μέχρι καὶ τὸ 1991 ὅπου ἔληξε ἡ συνεργασία τους.

Συνεργάστηκε μὲ πολλοὺς μουσικούς, τραγουδιστὲς καὶ συνθέτες τῆς παλαιότερης καὶ τῆς νέας γενιᾶς: (Μ. Χατζιδάκις, Δ. Σαββόπουλος, Γ. Μαρκόπουλος, Ν. Ξυδάκης, Ν. Μαμαγκάκης, Γ. Χατζηνάσιος, Δ. Μαραγκόπουλος, Ν. Κυπουργός, Μ. Φαραντούρη, Ἐλ. Ἀρβανιτάκη, Σ. Γιαννάτου, Λιζ. Καλημέρη, Μ. Λιδάκης, Ἀλκ. Ἰωαννίδης, Ἡλ. Λιούγκος, Σ. Παπάζογλου, Κ. Παπαδοπούλου, Κ. Κουλλιά, Γ. Χαρούλης, Δ. Μπάσης, καὶ Γ. Νέγκα).

Ἐπίσης συνεργάστηκε μὲ πολλοὺς σημαντικοὺς ἐκπροσώπους τῆς παραδοσιακῆς μουσικῆς: (Σίμων Καρρᾶς, Χρ. Ἀηδονίδης, Δ. Σαμίου, Ν. Σαραγούδας, Μαριώ, Ψαραντώνης, Μ. Τζουγανάκης, Γ. Ἀμαραντίδης, Μ. Καλιοντζίδης), καὶ μὲ ὄλους τους νεώτερους δεξιοτέχνες τῆς καινούργιας γενιᾶς. Ἀκόμη συνέβαλε στὴν δημιουργία τῆς «Ἐστουδιαντίνας» ὅπου τραγούδησε καὶ συμμετεῖχε στὴν ὁρχήστρα ἀπὸ τὰ πρῶτα τῆς βήματα.

Μετὰ τὸ τέλος τῶν Δυνάμεων τοῦ Αἰγαίου συνέχισε προσωπικὴ πορεία ποὺ περιλαμβάνει δίσκους, ποὺ περιέχουν κυρίως δικές του συνθέσεις καθὼς καὶ διασκευὲς παραδοσιακῶν τραγουδιῶν. Στὶς συνθέσεις του διακρίνεται ἡ ἐπεξεργασία σύγχρονων στοιχείων μὲ μοτίβα τῆς παραδοσιακῆς καὶ λαϊκῆς ἐλληνικῆς μουσικῆς καὶ τῆς παράδοσης τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου γενικότερα.

Ἀπὸ τὸ 1985 διδάσκει παραδοσιακὰ ὄργανα σὲ ὡδεῖα καὶ μουσικὲς σχολές: Πνευματικὸ Κέντρο Περιστερίου, Ἱδρυμα Γουλανδρὴ - Χόρη, Ὡδεῖο Σκαλκώτα, Μουσικὴ Σχολὴ Περισσοῦ, Μουσικὸ Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, Μουσεῖο

Λαϊκῶν Ὀργάνων, Δημοτικὸ Ωδεῖο Πατρῶν.

Τὸ 2003 ἔκεινησε συνεργασία μὲ τὸ Ὡδεῖο Ἀθηνῶν, δημιουργώντας τμῆμα ἐλληνικῆς μουσικῆς ὅπου διδάσκονται ὅλα τὰ παραδοσιακὰ ὄργανα καὶ οἱ ἐλληνικοὶ χοροί. Στὰ πλαίσια αὐτοῦ τοῦ τμήματος διδάσκει θεωρητικὰ τῆς ἐλληνικῆς μουσικῆς, τραγούδι, οὕτι, ἴστορία τῆς βυζαντινῆς καὶ παραδοσιακῆς μουσικῆς, καθὼς καὶ τὸ θεωρητικὸ μάθημα «Ἡχος καὶ Μακάμ» στὰ πλαίσια τοῦ μεταπτυχιακοῦ τμήματος βυζαντινῆς.

Ἄπὸ τὸ 2004 διδάσκει ταμπουρὰ στὸ τμῆμα μουσικολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἐχει κάνει πολλὰ σεμινάρια ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα μὲ θέμα τὴν ἐλληνικὴ παραδοσιακὴ μουσικὴ καὶ τὴν πράξη τῆς τέχνης τοῦ αὐτοσχεδιασμοῦ πάνω στὰ μακάμ.

Σὸν δεξιοτέχνης στὸ οὕτι συμμετεῖχε στὴν πρώτη συνάντηση λαούτοις εἰδῶν τὸ 1990 στὸ Παλλὰς μὲ διοργανωτὴ τὸν Λάμπρο Λιάβια, καὶ στὴ Διεθνὴ Συνάντηση γιὰ τὰ λαούτοις εἰδὴ ποὺ ἔγινε τὸ 2005 στὸ Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν μὲ συνδιοργάνωση τοῦ «Ἐν Χορδαῖς».

Σὸν δεξιοτέχνης τοῦ νέου ἔπαιξε στὸ Ὡδεῖο Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ πλάι στὸν Σουλεΐμαν Ἐργκουνιέρ στὰ πλαίσια συνεύρεσης Ἑλλήνων καὶ Τούρκων καὶ συμμετεῖχε σὲ συναυλία Τουρκικῆς θρησκευτικῆς μουσικῆς ποὺ ἔγινε στὸ Κόδς Μιούζιμ στὰ πλαίσια τοῦ Μουσικοῦ Φεστιβάλ Κωνσταντινούπολης τὸ 2003.

Ἐξέδωσε σὲ συνεργασία μὲ τὸν Π. Ἐρευνίδη βιβλίο μὲ συλλογὴ τραγουδιῶν καὶ μουσικῆς μὲ τίτλο «Ρωμιοὶ συνθέτες τῆς Πόλης, 17ος-18ος αἰ.». Ἐπίσης κυκλοφόρησε πρόσφατα ἔνα θεωρητικὸ τῆς παραδοσιακῆς μουσικῆς μὲ τίτλο: «Ἀριθμητικὸ τροπικὸ σύστημα».

## Καίτη Κουλλιά

Η Καίτη Κουλλιά γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴν Κάλυμνο. Σπούδασε νηπιαγωγὸς στὸ Παιδαγωγικὸ τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια διαμονῆς της στὴν Ἀθήνα, ἐντάχθηκε στὸ μουσικὸ τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου καὶ μ' αὐτὸ συμμετεῖχε σὲ ὀρκετές μουσικὲς παραστάσεις ὅπου διακρίθηκε καὶ τιμήθηκε μὲ ὑποτροφία.



Ἀκολούθοιν συνεργασίες μὲ τὸν Γιάννη Βόγλη σὲ μουσικο-θεατρικὲς παραστάσεις, Μαρίζα Κώχ, Χρίστο Τσιαμούλη, Πέτρο Γαϊτάνο, Ἄναστασία Μουτσάτσου, Καλλιόπη Βέτα, Δημήτρη Ζερβούδακη, Ὁρφέα Περίδη, Δήμητρα Γαλάνη, Γλυκερία, Μιχάλη Τζουγανάκη, Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμο Ἀνδρεάτο σὲ ἐμφανίσεις καὶ συναυλίες σὲ Ἑλλάδα, Κύπρο, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ούκρανία, Ἦνωμένες Πολιτεῖες καὶ Αὐστραλία. Στὸ φεστιβάλ Παραδοσιακῆς μουσικῆς ἀπὸ δόλο τὸν κόσμο στὴ Σαμαρκάνδη τοῦ Οὔζμπεκιστὰν τιμήθηκε τὸ 2001 μὲ τὸ 3ο βραβεῖο.

Συνεργάζεται μὲ τὸ πανεπιστήμιο τοῦ Charles Darwin στὴν Αὐστραλία καὶ συμμετέχει στὶς πολιτιστικές του ἐκδηλώσεις. Πα-

ρουσιάζει παραστάσεις γιὰ παιδιά, δύπως τὸ ἔργο «Τραγούδια ἀπ’ τὸ Βυθό», τὸ ὅποιο ἔχει χαρακτηριστεῖ ως ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας.

Ἀπὸ τὸ 2004 φοιτᾶ στὸ Ἐθνικὸ Ὡδεῖο, στὴ Σχολὴ τοῦ Σύγχρονου Ἑλληνικοῦ Τραγουδιοῦ μὲ καθηγήτρια τὴν κ. "Αννα Διαμαντοπούλου.

Ἐπίσης, συμμετεῖχε σὲ παραστάσεις στὸ θέατρο Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ, Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης, καθὼς καὶ μεμονωμένες ἐμφανίσεις μαζὶ μὲ τοὺς Χρόνη Ἀηδονίδη, Δόμνα Σαμίου, Σαβίνα Γιαννάτου, Νένα Βενετσάνου, Γιωργο Νταλάρα, Μανώλη Μητσιά. Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Παντελῆ Θαλασσινό, Αλκίνοο Ἰωαννίδη, Ἐλένη Τσαλιγοπούλου.

Ἐχει στὸ ἐνεργητικό της 6 προσωπικοὺς δίσκους, καθὼς καὶ πολλὲς συμμετοχὲς σὲ παραγωγὲς ἄλλων δημιουργῶν.

Τὴν ἄνοιξη τοῦ 2014 βρίσκεται στὴν Αὐστραλία καὶ πραγματοποιεῖ μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἐμφανίσεις σὲ διάφορες μεγάλες πόλεις γιὰ τὸν ἀπόδημο ἑλληνισμό.

## ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

### 2. Ἡλιοδωρία

Στὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι  
στὴν Ἑλλάδα ὁ ἥλιος  
Ο Θεὸς στὴν ἀγάπη του  
ἔδωσε ἥλιο νὰ καθρεφτίζομαστε  
φῶς στοὺς Ἑλληνες,  
νὰ κοιτιοῦνται στὰ μάτια



### 5. Καράβι ταξιδεύει τ' Ἅγιονόρος

Στὰ μοναστήρια ἔχει φυλαγμένες  
ἀκριβὲς ὄμορφιες  
καὶ στὰ θεμέλια πολλοὺς ιδρῶτες  
δὲν τίθενται στὶς προδῆκτες  
δὲν λέγονται εὔκολα.

Καράβι καὶ ταξιδεύει τὸ Ἅγιονόρος  
μὲ κατάρτι τὸν Ἅδωνα  
σημαίᾳ τὴ Μεταμόρφωση  
ἄγκυρα τὴν Παναγιά.

Βοηθὲ καὶ σκεπαστή, ἄγιε Ἅδωνα  
σὲ ἀσπάζομαι δάσκαλε θεόπτη  
στὸ ναὸ τῆς Ἑλλάδος  
σταυρὸς τοῦ τρούλου ὁ Ἅδων.

Στ' ἀμπάρια κουβαλᾶ νάμα, μέλι  
κερὶ καὶ λιβάνι  
γιὰ τοὺς πεινασμένους τοῦ νάρδηκα  
γιὰ τοὺς λαβωμένους τῶν στασιδιῶν.

## 6. Άγιονορεῖτες καλογήροι

Άγιονορεῖτες καλογήροι  
στῆσαν χορὸ καὶ πανηγύρι  
κάποιος ἀκούει τὸ χορό τους  
μὰ δὲ νογάει τὸ σταυρό τους.

Απ' τὴν ζωή μου κόμπους λύνω  
κι ἐκεῖνοι «Παιδεῖς ἐν καμίνῳ»

σὰν μαῦρες νύφες στὸ σκοτάδι  
γύρω στὸ φωτεινὸ σημάδι.

Ποῦ νὰ βρῶ γῆ νὰ κατοικήσω  
ν' ἀκούω τῶν ἀγγέλων ἵστο  
μικρὸ νησὶ ἡ οἰκουμένη  
κι ὁ Ἄδως φλόγα, ποὺ ἐπιμένει.

## 9. Μαρμαρωμένος βασιλιὰς

"Εστειλα δύο πουλιὰ στὴν Κόκκινη Μηλιὰ  
ποὺ λένε τὰ γραμμένα,  
τόνα σκοτώθηκε, τ' ἄλλο λαβώθηκε  
δὲ γύρισε κανένα.

Γιὰ τὸν μαρμαρωμένο βασιλιὰ  
οὔτε φωνή, οὔτε λαλιά,  
τὸν τραγουδάει ὅμως στὰ παιδιά,  
σὰν παραμύθι ἡ γιαγιά.

"Εστειλα δύο πουλιὰ στὴν Κόκκινη Μηλιὰ  
ποὺ λένε τὰ γραμμένα,  
τόνα σκοτώθηκε, τ' ἄλλο λαβώθηκε  
δὲ γύρισε κανένα.

"Εστειλα δύο πουλιὰ στὴν Κόκκινη Μηλιά,  
δύο πετροχελιδόνια,  
μὰ κεῖ ἐμείνανε κι ὄνειρο γίνανε  
καὶ δακρυσμένα χρόνια.

Γιὰ τὸν μαρμαρωμένο βασιλιὰ  
οὔτε φωνή, οὔτε λαλιά.  
Τὸν τραγουδάει ὅμως στὰ παιδιά,  
σὰν παραμύθι ἡ γιαγιά.



## 10. Σὺ ποὺ ξέρεις τὴν καρδιά μου

Μὲ γέννηση, μὲ θάνατο  
Σ' αὐτὸ τὸν κόσμο ἥ τὸν ἄλλο  
Οπου κι ἀν μὲ πᾶς θὰ εἰσαι πάντα Ἐσύ  
Ἐσύ ποὺ ξέρεις τὴν καρδιά μου  
μὲ τὸ αὔριο νὰ τῇ δένεις.

Γιὰ κεῖνον ποὺ Σὲ γνώρισε  
κανεὶς δὲν εἶναι ξένος  
κάνε νὰ μὴ χάσω ποτέ μου τὴν χαρὰ  
μὲ Σὲ νὰ εἴμαι, μὲ Σὲ τὸν Ἐνα  
μὲς στοὺς πολλοὺς σὰν μὲ πηγαίνεις.

## 12. Τί καλὰ τὸ λέει τ' ἀηδόνι

Ποῦ 'σουν ἐψές λεβέντη μου  
κι ἀντιπροφὲς καλέ μου  
τί καλὰ τὸ λέει τ' ἀηδόνι

Ἐψές ἡμουν στοὺς οὐρανοὺς  
κι ἀντιπροφὲς στοὺς Ἀγιους

Τὸν Ἀγγελό μου φίλενα  
καὶ τὸν Χριστὸ κερνοῦσα

Καὶ τὴν κυρὰ τὴν Παναγιὰ  
τὴν ἐπαρακαλοῦσα

Γιὰ νὰ μοῦ δώσει τὰ κλειδιὰ  
κλειδὰ τοῦ Παραδείσου

Ν' ἀνοίξω τὸν Παράδεισο  
νὰ μπῶ νὰ σεριανίσω

Νὰ δῶ ποῦ κάθονται οἱ φτωχοὶ  
ποῦ κάθονται οἱ ἀρχοντάδες

Στὸν ἵσκιο κάθονται οἱ φτωχοὶ  
στὸν ἥλιο οἱ ἀρχοντάδες

καὶ τοὺς φτωχοὺς παρακαλοῦν  
καὶ τοὺς παρακαλοῦντες

Δῶστε φτωχοὶ τὸν ἵσκιο σας  
καὶ πάρτε τὰ φλουριά μας.





## 16. Ν' ἀγαπᾶς

Ν' ἀγαπᾶς τὰ βουνά καὶ τὰ πέλαγα  
Τοὺς γνωστοὺς καὶ τοὺς ἄγνωρους τόπους  
Τὰ πουλιά, τὰ λουλούδια, τὰ σύννεφα  
Καὶ πολὺ ν' ἀγαπᾶς τοὺς ἀνθρώπους  
  
Τὰ θεριά ν' ἀγαπᾶς καὶ τ' ἀνήμερα  
Τὰ νησιά, τὰ ποτάμια, τ' ἀστέρια  
Κι ἀν ποτὲ σὲ πληγώσουν κατάστηδα  
Φίλοι, ἀγρίμια, λευκὰ περιστέρια...  
  
Ν' ἀγαπᾶς τὰ βουνά καὶ τὰ πέλαγα  
Τοὺς γνωστοὺς καὶ τοὺς ἄγνωρους τόπους  
Τὰ πουλιά, τὰ λουλούδια, τὰ σύννεφα  
Καὶ πολὺ ν' ἀγαπᾶς τοὺς ἀνθρώπους

N' ἀγαπᾶς τὰ βουνά καὶ τὰ πέλαγα  
Τοὺς γνωστοὺς καὶ τοὺς ἄγνωρους τόπους  
Τὰ πουλιά, τὰ λουλούδια, τὰ σύννεφα  
Καὶ πολὺ ν' ἀγαπᾶς τοὺς ἀνθρώπους  
  
N' ἀγαπᾶς τὰ βουνά καὶ τὰ πέλαγα...  
  
Ν' ἀγαπᾶς, νὰ ξεχνᾶς καὶ νὰ χαιρεσαι  
Τὴ δικῆ σου γαλήνη καὶ κεῖνα  
Ποὺ μ' ἀγάπη τὸ νοῦ μας φωτίζουνε  
Καὶ βλασταίνουν ἀμάραντα κρίνα  
  
Ν' ἀγαπᾶς τὰ βουνά καὶ τὰ πέλαγα  
Τοὺς γνωστοὺς καὶ τοὺς ἄγνωρους τόπους  
Τὰ πουλιά, τὰ λουλούδια, τὰ σύννεφα  
Καὶ πολὺ ν' ἀγαπᾶς τοὺς ἀνθρώπους.

## 23. Ἔχε γειὰ Παναγιὰ

Στὸ Γαλατὰ ψιλὴ βροχὴ καὶ στὰ Ταταύλα μπόρα  
βασιλισσα τῶν κοριτσιῶν εἶναι ἡ Μαυροφόρα.

Ἐχε γειὰ Παναγιὰ τὰ μιλήσαμε,  
οὐειρο ἥτανε, τὰ λησμονήσαμε.

Στὸ Γαλατὰ θὰ πῶ κρασί, στὸ Πέρα θὰ μεδίσω,  
καὶ μὲς ἀπ' τὸ Γεντὶ Κουλὲ κοπέλα θ' ἀγαπήσω,

Ἐχε γειὰ Παναγιὰ τὰ μιλήσαμε,  
οὐειρο ἥτανε, τὰ λησμονήσαμε.

Γεντὶ Κουλὲ καὶ Θαραπειά, Ταταύλα καὶ Νιχώρι,  
αὐτὰ τὰ τέσσερα χωριά μορφαίνουνε τὴν Πόλη.

Ἐχε γειὰ Παναγιὰ τὰ μιλήσαμε,  
οὐειρο ἥτανε, τὰ λησμονήσαμε.



## 24. Θεοτόκε ή ἐλπὶς

Θεοτόκε ή ἐλπὶς, πάντων τῶν Χριστιανῶν, σκέπε φρούρει φύλαττε,  
τοὺς ἐλπίζοντας εἰς σέ.

Βουληθεὶς ὁ Πλαστουργός, ἵνα σώσῃ τὸν ἄδamu,  
μήτραν φύκησε τὴν σήν, τῆς Παρθένου καὶ ἀγῆν.

Γένος ἄπαν τῶν βροτῶν, μακαρίζει σὲ Ἀγή,  
καὶ δοξάζει σὲ πιστῶς, ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ λαβῖς ἡ μυστική, ἡ τὸν ἄνθρακα Χριστόν,  
συλλαβοῦσα ἐν γαστρί, σὺ ὑπάρχεις Μαράμ.

Λάμπρυνόν μου τὴν ψυχήν, καὶ τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν,  
ὅπως ἴδω καθαρῶς, καὶ κηρύξω σε Θεόν.

Ἡ τῇ φύσει μὲν Μονάς, τοῖς προσώποις δὲ Τριάς,  
φυλάττε τοὺς δούλους σου, τοὺς πιστεύοντας εἰς σέ.

Νῦν ἀπόλυτιν ζητῶ, ἀπὸ σοῦ τοῦ Πλαστουργοῦ,  
ὅτι εἶδον σε Χριστέ, τὸ σωτήριόν μου φῶς.

Θεοτόκε ή ἐλπὶς, πάντων τῶν Χριστιανῶν,  
σκέπε φρούρει φύλαττε, τοὺς ἐλπίζοντας εἰς σέ.



Ναυτική Έβδομάδα στὸν Βόλο

Τρίτη 20 Ιουνίου 2017  
ώρα 7:30 μ.μ.  
Παραλία Βόλου  
Χώρος έμπροσθεν  
Ι. Ναοῦ Άγιων  
Κωνσταντίνου & Ελένης

Διοργανωτές:  
 Ι. Μητρόπολη Δημητριάδος  
 Μαγνήτων Κιβωτός  
 ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ