



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΙΝΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΖΩΝ  
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Άριθμ. Πρωτ. 860

Άριθμ. Διεκπ. 173

Κέφιαρα, 23/06/2017

Πρός  
τόν Μακαριώτατον Άρχιεπίσκοπον  
Άθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Τερώνυμον  
καὶ τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας  
τῆς Τεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος  
εἰς τὰς ἔδρας των

Μοναρχίας, Διβατήρων,

Παρότι ήθελα νά συμμετάσχω στίς έργασίες τῆς ἑκτακτης Συνόδου τῆς Τεραρχίας, ἐντούτοις ή πορεία ἀποθεραπείας τοῦ προσφάτως ἐγχειρισμένου γονάτου μου δὲν μοῦ ἐπιτρέπει νά ταξιδέψω γιά τὴν Άθηνα. Ἐντούτοις, ἐπειδή τό θέμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι πολύ σημαντικό, δέ θά ήθελα αὐτή ή ἀναγκαστική ἀπουσία μου νά ἐκλειφθεῖ ως ἀδιαφορία γιά τίς συνέπειες πού ἀνακύπτουν μετά τὴν δημοσίευση τῶν νέων προγραμμάτων. Ἐκρινα λοιπόν σκόπιμο νά καταθέσω τίς ἀπόψεις μου γραπτῶς, γιά νά συνεισφέρω στὸν ἀπό κοινοῦ προβληματισμό.

Ἡ δημοσίευση στὸ ΦΕΚ στίς 19 Ιουνίου 2017 τῆς ύπ' ἀριθμ. 101470/Δ2 ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Γαβρόγλου μέ τὴν ὅποια ὄριστικά (;) ἐπιλύεται ἀπό πλευρᾶς πολιτείας τό πρόβλημα τῶν νέων προγραμμάτων καὶ μία ἐπισταμένη σύγκρισή τους τουλάχιστον μέ τίς προτάσεις τίς ὅποιες μᾶς παρέθεσε κατά τὴν Συνεδρία τῆς Τερᾶς Συνόδου τῆς 9<sup>ης</sup> Μαρτίου ὁ ἀδελφός καὶ συλλειτουργός Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσῶν καὶ Αιγίνης κ. Ἐφραίμ, ἐκ μέρους τῆς ὄρισθείσης ύπό τῆς Τεραρχίας τριμελοῦς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπῆς περὶ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, μέ κάνει μέ περίσκεψη νά καταθέσω τίς ἔξῆς διαπιστώσεις:

1. Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀγνόησε ούσιαστικά τίς παρατηρήσαις τῆς Ἐπιτροπῆς ως πρός τά νέα προγράμματα σέ δλες τίς βαθμίδες.
2. Η μόνη ἀλλαγὴ πού ἔγινε στό Πρόγραμμα Σπουδῶν γιά τό Δημοτικό ἔχει νά κάνει μέ τὴν μή διδασκαλία στοιχείων ἐκ τῶν ἀνατολικῶν Θρησκευμάτων στὴν Γ' καὶ Δ' Δημοτικοῦ καὶ ὁ περιορισμός (;) τῆς διδασκαλίας στίς τρεῖς ἀβρααμικές Θρησκείες (χριστιανισμός, ιουδαϊσμός, μουσουλμανισμός).

Στοιχεῖα έκ τῶν ἀνατολικῶν θρησκευμάτων θά διδάσκονται στήν Ε' καὶ τήν ΣΤ' Δημοτικοῦ. Τό θρησκειολογικό καὶ συγκρητιστικό περιεχόμενο παραμένει αύτούσιο.

3. Ἀκόμη καὶ οἱ τεχνικές καὶ παιδαγωγικές παρατηρήσεις τῆς Ἐπιτροπῆς μας δέν φαίνεται κάν νά συζητήθηκαν.
4. Η δλη προσέγγιση τοῦ προγράμματος Σπουδῶν παραμένει ἐννοιοκρατική. Ἀπουσιάζει ἡ ιστορικότητα (Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, Ἐκκλησιαστικὴ Ιστορία), μέ ἀποτέλεσμα νά είναι βέβαιη ἡ σύγχυση, ίδιως στήν ἡλικία τῶν παιδιῶν τοῦ Δημοτικοῦ, ἀλλά καὶ τοῦ Γυμνασίου.
5. Η Ἐπιτροπή ἔξ Ἀρχιερέων ἐπισημαίνει τή δυσκολία πολλῶν διδασκόντων, ίδιως στό Δημοτικό Σχολεῖο, νά ἀξιοποιήσουν ἀκόμη καὶ αὐτό τό προβληματικό ύλικό. Στήν ἑπαρχία μας, ἔναν σχεδόν χρόνο μετά τήν εἰσαγωγή τῶν νέων προγραμμάτων, δέν ἔχει γίνει οὔτε μία ἐπιμόρφωση τῶν δασκάλων πάνω σ' αὐτά καὶ στό ύλικό τους. Ἀντιλαμβανόμαστε ὅλοι ποιά θά είναι ἡ στάση ἀρκετῶν ἔναντι ἐνδός μαθήματος, στίς ἀρχές τοῦ όποίου δέν είναι ἀπαραίτητο νά πιστεύουν, δταν αὐτό ἀπαιτεῖ καὶ γνώση καὶ στάση ζωῆς γιά τίς ὁποῖες μόνο ἡ προσωπική πρωτοβουλία μπορεῖ νά καλύψει τά κενά. Τό μάθημα στό Δημοτικό κινδυνεύει ἡ νά μήν διδάσκεται ἡ νά μήν ἔχει προσανατολισμό ἡ ἀν διδαχθεῖ, κατά τίς ὁδηγίες τοῦ Προγράμματος, νά δηγήσει σέ πλήρη σύγχυση τούς μαθητές.
6. Ἐγείρεται σαφῶς ζήτημα θρησκευτικῆς ταυτότητος στά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ. "Οταν οἱ περισσότερες οἰκογένειες ἀκολουθοῦν τό δρθόδοξο δόγμα, δέν μπορεῖ τά παιδιά τους νά διδάσκονται πέντε θρησκείες ταυτόχρονα. Ποιά σχέση μέ τό Σύνταγμα τῆς χώρας μας ἔχει αὐτό;
7. Σέ δ,τι ἀφορᾶ στό Γυμνάσιο καὶ στό Λύκειο δέν ἔγινε καμία ἀλλαγή, οὔτε σέ ἐπίπεδο διατυπώσεων, στά νέα προγράμματα σέ σχέση μέ αὐτά τοῦ Σεπτεμβρίου. Ἀκόμη καὶ οἱ λιγοστές προτάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς πετάχθηκαν στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων. Βεβαίως ἔδω ὑπεισέρχεται ὁ παράγων «ἐκπαιδευτικός-θεολόγος», δ ὁποῖος ἔχει τήν ἀκαδημαϊκή γνώση καὶ σχετική κατάρτιση καὶ μπορεῖ νά διαμορφώσει ἔνα πιστοποιημένο πλαίσιο καὶ διδασκαλίας, ἀλλά καὶ κριτικῆς τῶν μαθημάτων.

Παραθέτουμε τό συμπέρασμα τῆς εἰσηγήσεως τοῦ ἀδελφοῦ μας ἀγίου "Υδρας":

«Α. Είναι ἀναγκαία μία νέα δρθολογική ἀνακατανομή καὶ ἀναθεώρηση τῆς ύλης, μέ τήν ἀπάλειψη ἡ τή μετακίνηση ὅλων ἔκεινων τῶν ἐνοτήτων, οἱ ὁποῖες δέν είναι συμβατές πρός τήν ἡλικία καὶ τήν ἐμπειρία τῶν μαθητῶν τῶν τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ».

Τύπωχει κάποια ἀλλαγή στά νέα προγράμματα πρός αὐτή τήν κατεύθυνση; ΟΧΙ

«Β. Ἀλλες θεματικές ἐνότητες Δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου θά πρέπει νά μεταφερθοῦν ως θεματικές ἐνότητες στό Λύκειο μέ ἀνάλογες τροποποιήσεις καὶ διαμορφώσεις».

Τύπωχει κάποια ἀλλαγή στά νέα προγράμματα πρός αὐτή τήν κατεύθυνση; ΟΧΙ

«Γ. Η διαπραγμάτευση τοῦ θέματος «θρησκεία» στό Δημοτικό Σχολεῖο δέν θεωρεῖται ἀναγκαία καὶ δέν κρίνεται ἀπαραίτητη, ἐπειδή στίς πρώτες τάξεις τῆς ἐκπαιδευσης οἱ μαθητές δέν γνωρίζουν καὶ ἔτσι καλοῦνται νά διδαχθοῦν μόνο τό περιεχόμενο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς (μέ πρόσωπα καὶ γεγονότα βιβλικά), ως πρότυπο ζωῆς, γι' αὐτό

καί ή απόκτηση γνώσης άπό τη χριστιανική παράδοση στίς τάξεις του Δημοτικού, είναι βασικό, ώστε νά τούς βοηθήσει στίς έπομενες τάξεις, κυρίως στό Λύκειο, νά γνωρίσουν καί τίς δλλες θρησκευτικές πραγματικότητες καί παραδόσεις. Ή ξμφαση δηλαδή στή διαπραγμάτευση καί παρουσίαση τής Όρθοδοξης διδασκαλίας θεωρώ δτι είναι μονοσήμαντη».

Τηρχει κάποια άλλαγή στά νέα προγράμματα πρός αύτή τήν κατεύθυνση; ΟΧΙ

«Δ. Η μετακίνηση τών θρησκειολογικών άναφορών, άπό τίς μικρότερες τάξεις στίς μεγαλύτερες (Λυκείου), είναι έφικτή άναλογως καί πρός τή δυσκολία κατανόησης καί έπεξεργασίας, προκειμένου νά άποφευχθεί καί όποιαδήποτε τάση συγκρητισμού».

Τηρχει κάποια άλλαγή στά νέα προγράμματα πρός αύτή τήν κατεύθυνση; ΟΧΙ

Έπομένως, πρός τί έγινε τελικά διάλογος; Δέ θά έπρεπε νά αισθανόμαστε δτι ή πολιτεία μᾶς ένέπαιξε κυριολεκτικῶς; Μπορούμε νά είμαστε εύχαριστημένοι δτι στήν πράξη τά παιδιά μας θά μεγαλώσουν έχοντας στό νοῦ τους πλήρη σύγχυση σχετικά μέ τό ποιά είναι τά στοιχεῖα τής έλληνορθοδόξου ταυτότητος καί παραδόσεως, τά δποια, χωρίς νά λειτουργούν ώς αφορμή μισαλλοδοξίας, διποτελούν τήν βάση γιά νά γνωρίσουμε καί νά συνυπάρξουμε μέ άνθρωπους πού άκολουθούν άλλες παραδόσεις;

Μήπως τελικά τά νέα προγράμματα θά έπρεπε νά διδάσκονται σέ δσους δέν είναι δρθόδοξοι, γιά νά γνωρίσουν τήν Όρθοδοξία καί δχι σέ δσους είναι, γιά νά μήν ξέρουν τελικά τί είναι;

Ως Έκκλησία μήπως θά πρέπει ύπεύθυνα νά έξετάσουμε τήν άνάληψη πρωτοβουλιών πρός δρισμένες κατευθύνσεις, δπως ή δργάνωση στίς έδρες τών Ιερών Μητροπόλεων καί σέ δσες ένορίες είναι έφικτό, συνάξεων γιά μαθητές του Δημοτικού σχολείου τουλάχιστον, στίς δποιες θά διδάσκονται τά θρησκευτικά μέ τό έλληνορθόδοξο περιεχόμενο συστηματικά καί δχι άποσπασματικά, ώστε νά μήν έπηρεαστούν τά παιδιά μας άπό τόν τρόπο πού θα γίνεται τό μάθημα στό σχολείο; Κληρικοί, λαϊκοί θεολόγοι, άνδρες καί γυναίκες πού θά πιστεύουν στόν Θεό καί θά άγαπούν τήν Έκκλησία, μπορούν νά άναλαβουν μία τέτοια διδασκαλία, στήν δποια νά προτρέψουμε τούς γονείς πού θέλουν νά είναι πιστά μέλη τής Έκκλησίας, νά άποστελουν τά παιδιά τους, ώς άντιβαρο στήν άπαξιωση τής πίστεώς μας καί στόν συγκρητισμό; Νά μάθουν τά παιδιά μας τήν Άγια Γραφή, τήν ζωή τής Έκκλησίας καί τών Άγιων μας, άλλα καί νά κατανοήσουν δτι ή παράδοσή μας δέν είναι ίδια μέ αύτή τών άλλων λαῶν καί θρησκειῶν; «Οτι έχουμε μνήμη καί ιστορία; «Οτι η κοινωνία μας δέν μπορεῖ μέ άπάθεια νά παρακολουθεῖ τόν άποχριστιανισμό τής στά πλαίσια τού μοντερνισμού; «Οτι δέν είναι αίκουμενικότητα αύτή πού έτοιμάζεται άλλα ένας χυλός παγκοσμιοποιήσεως, στόν δποιο Χριστός, Μωάμεθ, Άλλάχ, Βούδας, βέδες, γιόγκα θά είναι οι μέ διαφορετικό δνομα έκφάνσεις τού θρησκευτικού φαινομένου καί οι δψεις μᾶς «άνωτέρας δυνάμεως», στήν δποια δλοι άπευθυνόμαστε χωρίς νά διαφέρει ούσιαστικά ή πίστη μας σέ τίποτα;

Ως Έκκλησία μήπως θά πρέπει μέ αίσθημα εύθυνης νά καταγγείλουμε πλέον τήν πολιτεία ώς έμπαζουσα τήν παράδοση καί τήν ιστορία τού λαοῦ μας καί νά ζητήσουμε άπό δλους νά πάρουν ύπεύθυνα θέση, μεταξύ αύτων καί τά πολιτικά κόμματα;

Ως Έκκλησία μήπως ήρθε ή ώρα μέ πόνο ψυχής νά άποδοκιμάσουμε προσωπικά δλους έκείνους τούς θεολόγους καί θεολογούντες πού πήραν μέρος στήν

συγγραφή τέτοιων προγραμμάτων και νά τούς έπισημάνουμε, δχι μέ αφορισμούς, άλλα μέ πόνο ψυχής δτι, ήθελημένα ή άθέλητα, συμβάλλουν στόν άποχριστιανισμό τῆς πατρίδας μας και προκαλοῦν πνευματικό τραύμα στήν Έκκλησία και στούς συνανθρώπους μας και δτι θά έπρεπε νά έχουν συνειδησιακή εύθύνη γι' αύτό; Θεωρούμε δτι άρκετά τούς χαϊδέψαμε και τούς αφήσαμε νά έπικαλούνται ώς άλλοθι τόν χαρακτήρα τού «αύθεντικά όρθιοδόξου», τού «σύγχρονου», τού «προοδευτικού».

Ως Έκκλησία μήπως πρέπει πρώτα έμεις νά θέσουμε τό έρωτημα στόν λαό μας άν επιτέλους θέλει νά παραμείνει Έλληνας και Όρθιδος και αύτό νά διαφαίνεται και στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν και στό μάθημα τῆς Ιστορίας και στό μάθημα τῆς Γλώσσας και στό μάθημα τῆς Λογοτεχνίας; Δέν γνωρίζουμε δν αύτό πρέπει νά γίνει δημοψηφισματικά. Πάντως ήρθε ή ώρα, όφεποτε γίνουν έκλογές στόν τόπο μας, ώς Έκκλησία έπισήμως νά θέσουμε αύτά τά έρωτηματα σέ δσους διεκδικήσουν τήν ψήφο τού έλληνικού λαού, γιά νά μήν ύφαρπάζεται αύτή και δσον άφορά τόν πνευματικό, κοινωνικό και θρησκευτικό προσανατολισμό τῆς πατρίδας μας. Συγκυριακές πλειοψηφίες δέν μποροῦν νά άποφασίζουν γιά τήν πορεία τῆς κοινωνίας μας γιά τά έπόμενα τουλάχιστον έβδομηντα χρόνια, τά χρόνια δηλαδή τῆς γενεᾶς πού θά έκπαιδευτεί μέσα άπό αύτά τά προγράμματα.

Λυποῦμαι πού η άναγκαστική άπουσία μου δέν μού έπιτρέπει νά θέσω αύτά τά έρωτηματα διά ζώσης. Θεωρεῖστε δμως δτι γιά λόγους συνειδήσεως έκρινα δτι δέν πρέπει νά παραμείνω σιωπηλός. Ής φωτίσει δλους μας τό Άγιο Πνεῦμα ώστε νά πάρουμε τίς καλύτερες άποφάσεις γιά τόν λαό μας, άλλα και γιά τήν θέση τῆς Έκκλησίας στήν έλλαδική κοινωνία, τήν τόσο χειμαζόμενη δχι μόνο άπό τήν οίκονομική, άλλα κυρίως άπό τήν πνευματική κρίση.

Μετά λαθυτάκου ειλεύθερο  
~Ελλήσινος ~Ε-ΣΦΗ ΧΔΙΑΦΟΣ

Τέλευτας γρήγορος ιωτάς